

# Από τον φωτογραφικό μας φακό...



Σεβαστοί γονείς,  
Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι οι νέοι μοιάζουν με καλυόργιες μηχανές που τα λάδια τους  
έιναι παγωμένα.

Δυστυχώς οδηγούμε τα παιδιά στο να χάσουν την αγωνιστικότητά τους, τον  
ουσιαστικό χρόνο και προσανατολισμό τους.

Τα υλικά αγαθά, η άνεση, η καλοπέραση και το βόλεμα έχουν γίνει σημαία και  
στόχος πολλών ανθρώπων.

Ο Χριστός πρέπει να είναι το Α και το Ω στη ζωή μας, ο στόχος και ο προστιθεμός, για  
να γίνει η ζωή των νέων αλλά και όλων μας πιο αληθινή και όμορφη.



# Κατηχητικές Συντροφιές



Κατηχητική  
περίοδος  
2024-2025

Συνάντηση  
6ης Οκτ.

Αριθμός  
Φύλλου  
01/24

Οι συναντήσεις  
πραγματοποιούνται  
Κάθε Κυριακή  
11:00-12:00  
(μετά το πέρας της  
Θ. Λειτουργίας)

Βρες μας εδώ



Οι Άγιοι του τόπου μας!  
Κοντά στους Άγιους - Κοντά στον Χριστό

Άγιος είναι ο μάρτυρας. Αυτός που  
ομολογεί (που μαρτυρεί) τον Χριστό ως  
Κύριο και θεό του, κυρίως όμως αυτός που  
Τον ομολογεί (μαρτυρεί) με τις πράξεις  
της καθημερινότητάς του, τηρώντας τον  
λόγο Του και ζώντας τη Ζωή Εκείνου.  
Στον κόσμο που ζούμε προτεραότητα  
δυστυχώς έχουν οι πράξεις που δεν  
αρέσουν στον Χριστό, στην Παναγία και  
στους Άγιους. Οι Άγιοι δεν ήταν κάτι  
εξωπραγματικό, ήταν άνθρωποι σαν κι  
εμάς, που αναζητούσαν την επικοινωνία  
με τον Χριστό.

Την απόλυτη επικοινωνία αυτή την  
κέρδισαν, είτε με το μαρτύριο της  
συνέδησής, είτε με το μαρτύριο του  
αίματος.

Ο κόσμος που επιλέγει να ζει μακριά από τον θεό δεν ανέχεται τον  
διαφορετικό τρόπο ζωής, από αυτόν που ζει εκείνος. Το διαφορετικό  
αποτελεί έλεγχο της αμαρτίας του, γι' αυτό και επιδιώκει πάντοτε τον  
εξαφανισμό του.

Οι Άγιοι Πατέρες τις ειρηνικές εποχές που όλα φαίνονται καλά, τις θεωρούν  
ως τις πιο επικίνδυνες και καλούν τους πιστούς σε συνέχη πνευματική  
εγρήγορση, να τηρούν δηλαδή οι χριστιανοί τις εντολές του Χριστού.  
Φέτος επιλέζαμε να αφιερώσουμε τις Κατηχητικές Συνάντησεις τις Ευοπίας μας  
στους Άγιους Εκείνους που ζήσαν και τιμώνται στην περιοχή μας, αλλά  
και στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Μητρόπολεως μας. Οι Άγιοι ποτέ δεν  
έιναι τοπικοί, αλλά πάντοτε οικουμενικοί, δηλαδή ανήκουν σε όλη την  
Εκκλησία του Χριστού.

Ο Κύριος μας, η Παναγία μας, ο Απόστολος Ανδρέας, ο Όσιος Εφραίμ της  
Νέας Μάκρης και αρκετοί ακόμα άγιοι θα μας κρατήσουν συντροφιά αυτήν  
τη χρονιά.

Ας ψάχουμε κι ας μάθουμε για εκείνους που κατέφεραν με την Χάρη του Θεού  
να Του συναντήσουν, κι ας προσπαθήσουμε κι εμείς να τους μημηθούμε...



## Γνώριζες ότι...

Κάθε Ιερά Μητρόπολη έχει τον προστάτη Άγιο στην οποία:



Εκτός της ημέρας μνήμης του και τις ακολουθίες που μπορούμε να τελέσουμε, υπάρχει και ιδιαίτερη διάκριση.

Άνθρωποι που έχουν προσφέρει για το κοινό καλό τιμώνται με ειδικό σταυρό και μετάλλιο με τον εικονιζόμενο προστάτη Άγιο.

Στην δική μας Ιερά Μητρόπολη (Κηφισίας, Αμαρουσίου, Θραπού και Μαραθώνα) η ανώτατη αυτή διάκριση είναι ο

Μεγαλόσταυρος του Αγίου Θωμαράτηρος Εφραίμ, του θαυματουργού, του εν Νέα Μάκρη. Ο Άγιος εορτάζει 5 Μαΐου και θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε ειδικά για εκείνον σε μια από τις επόμενες συναντήσεις μας.

## 'Ορα για δράση!

### Βρες τις κρυμμένες λέξεις...

Σ	Η	Σ	Η	Δ	Ι	Ε	Ν	Υ	Σ
Ε	Φ	Ρ	Α	Ι	Μ	Β	Η	Σ	Ο
Π	Α	Ι	Δ	Ι	Α	Ρ	Ο	Ε	Τ
Σ	Α	Κ	Ξ	Ε	Ν	Λ	Σ	Η	Σ
Ο	Ε	Φ	Ε	Ν	Ο	Ρ	Ι	Α	Ι
Τ	Ω	Ο	Λ	Τ	Δ	Β	Λ	Κ	Ρ
Α	Μ	Λ	Σ	Ε	Φ	Ι	Ψ	Λ	Χ
Μ	Χ	Ο	Σ	Α	Ε	Ρ	Δ	Ν	Α
Ι	Π	Α	Ι	Ο	Ι	Γ	Α	Γ	Κ
Α	Η	Λ	Ο	Π	Ο	Ρ	Τ	Η	Μ

ΑΓΙΟΙ  
ΜΑΡΤΥΡΕΣ  
ΑΙΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ  
ΠΑΙΔΙΑ  
ΧΡΙΣΤΟΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΕΦΡΑΙΜ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  
ΕΝΟΡΙΑ

Ποιά λέξη δεν υπάρχει;

## Πρόταση της εβδομάδας

Αξιζει μεταξύ των άλλων αξιέπαινων δραστηριοτήτων της εβδομάδας να δείτε στο YouTube ένα ωφέλιμο βίντεό μας: "Οσios Γεράσιμος ο Ιορδανίτης". Αξιζει!!!

## Ζωγραφίζουμε



## Παιχνίδι

Το παιχνίδι με το σεντόνιο παιζεται όταν υπάρχουν πολλά παιδιά και χρειάζεται να μάθουν όλοι-όλους. Είναι παιχνίδι γνωριμίας.

Οι δύο αρχηγοί κρατούν το σεντόνιο.

Το κατεβάζουν απότομα.  
Οι δύο πρώτοι των ομάδων που βρίσκονται γονατιστοί πρέπει να πουν το όνομα του άλλου.  
Όποιος προλάβει πρώτος, παίρνει ως λάφυρο τον αντίπαλο.

Σκοπός είναι να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους,  
ακόμα κι οι πιο ντροπαλοί. Κερδίζει η ομάδα που θα καταφέρει να έχει τους πιο πολλούς παίκτες όλους...



## 'Ένα θαυμαστό γεγονός!



Εμείς οι Χριστιανοί σε κάθε νέο μας γεκίνημα επικαλούμαστε την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει, να μας αχάσει και να μας προστατέψει από κάθε κακή ενέργεια.

Έτσι λοιπόν τελούμε την ακολουθία του μικρού Αγιασμού. Έτσι κάναμε και την πρώτη ημέρα της νέας κατηχητικής χρονιάς στον Ιερό Ναό μας.

Το θαυμαστό γεγονός είναι ότι το αγιασμένο πα νερό, ο αγιασμός, δεν ακολουθεί από την στιγμή αυτή κι έπειτα την φθορά. Δεν χαλάει. Παραμένει για πάντα αγιασμός. Για πάντα, όσα χρόνια κι αν πέρασουν. Σημειωτέον ότι πολλοί έχουμε αγιασμούς από διάφορες χρονιές χωρίς να γνωρίζουμε από ποιά χρόνια υπάρχει στο σπίτι μας. Και δεν έχει πάθει τίποτα!

## Είπε κάποτε...

Ένας Γεροντας: "Προσπάθησε να μην σκορπίζεις αγκάθια στον δρόμο. Ισως χρειαστεί να επιστρέψεις χωρίς παπούτσια."

