

Γνώριζες ότι...

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (30 Ιανουαρίου)

Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι τρεις άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τιμά ως αγίους εξαιτίας της χριστιανικής τους ζωής και επίσης τους θεωρεί ως επόμενους των Αγίων Αποστόλων, δηλαδή ως Ισαποστόλους. Γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά, αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους. Ως σχολική γιορτή καθιερώθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Γιορτάστηκε ως σχολική γιορτή για πρώτη φορά από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1842.



Αξίζει!

Απολυτικό Τριών Ιεραρχών

Τούς τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οικουμένην άκτισι δογμάτων θείων πυρρυσάσαντας, τούς μελρύτους ποταμούς τής σοφίας, τούς τήν κτίσιν πάσαν θεογονοσίας νόμισι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σίν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τήν γλότταν χρυσορρήμονι, πάντες οί τῶν λόγων αὐτῶν έρασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, υπέρ ύμῶν άεί πρσβεύουσιν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Όλοι όσοι θαυμάζουμε τους λόγους των τριών μεγάλων Φωστήρων της τρισυπόστατης θεότητας, δηλαδή το Μέγα Βασίλειο, το Γρηγόριο το θεολόγο και τον ζακουστό Ιωάννη που το στόμα του έβγαζε χρυσάφιας τους τιμήσουμε με ύμνους. Γιατί αυτοί φωτίσαν την οικουμένη με θείες διδασκαλίες. Γιατί σαν ποταμοί σοφίας πότισαν όλη την κτίση με τα άγια νερά της θεογνωσίας, και γιατί αυτοί μεσολαβούν και παρακαλούν πάντα την Αγία Τριάδα για μας.

Γνώριζες ότι

Ο Άγιος Απόστολος Φλέγων
Η παράδοση μας αναφέρει ότι
ήταν ο πρώτος Επίσκοπος
Μαρθώνος.
Μαθητής του Αποστόλου
Παύλου.

Πολλά στοιχεία δεν
γνωρίζουμε για την δράση και
την ζωή του. Η μνήμη του
τιμάται στις 8 Απριλίου.



Όρα για δράση!

Βρες τις λέξεις!

Ε	Δ	Α	Ξ	Λ	Ε	Β	Β	Α	Ι	Ο	Σ	Π	Α	Υ	Λ	Ο	Σ
Θ	Ρ	Δ	Λ	Θ	Ε	Λ	Ε	Β	Ι	Κ	Ξ	Γ	Ν	Κ	Χ	Σ	Γ
Ν	Β	Ι	Α	Κ	Ω	Β	Ο	Σ	Ζ	Ε	Β	Ε	Δ	Α	Ι	Ο	Υ
Η	Κ	Ψ	Β	Ρ	Ω	Μ	Ω	Χ	Δ	Ι	Μ	Γ	Ρ	Ο	Ο	Π	Α
Α	Φ	Ρ	Η	Π	Α	Γ	Α	Α	Ι	Δ	Ν	Α	Ε	Γ	Λ	Π	Ο
Β	Λ	Ι	Ω	Α	Ν	Ν	Η	Σ	Ι	Γ	Ω	Ο	Α	Χ	Ο	Ι	Σ
Ρ	Ε	Σ	Ρ	Λ	Δ	Ρ	Γ	Λ	Γ	Ο	Μ	Ι	Σ	Ο	Τ	Λ	Ε
Α	Γ	Α	Ι	Α	Κ	Ω	Β	Ο	Σ	Μ	Ι	Κ	Ρ	Ο	Σ	Ι	Χ
Μ	Ω	Ι	Ζ	Γ	Ν	Α	Δ	Γ	Μ	Ο	Σ	Γ	Κ	Γ	Ο	Φ	Ρ
Γ	Ν	Θ	Ι	Μ	Γ	Δ	Β	Ε	Ψ	Δ	Ρ	Β	Ρ	Ο	Π	Ο	Α
Υ	Α	Τ	Ρ	Ε	Ι	Σ	Ρ	Ζ	Κ	Γ	Ψ	Τ	Ξ	Κ	Α	Ο	Ρ
Ρ	Ζ	Α	Ρ	Λ	Η	Α	Ν	Α	Θ	Α	Ν	Ρ	Ε	Ο	Ψ	Ο	Ε
Η	Γ	Μ	Α	Τ	Θ	Α	Ι	Ο	Σ	Χ	Γ	Ρ	Ο	Π	Α	Β	Ι
Κ	Γ	Ρ	Η	Γ	Ο	Ρ	Ι	Ο	Σ	Ο	Ι	Ε	Λ	Ι	Σ	Α	Β
Σ	Ο	Μ	Ο	Τ	Σ	Ο	Σ	Υ	Ρ	Χ	Σ	Η	Ν	Ν	Α	Ω	Ι

ΔΟΔΕΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ-ΜΙΚΡΟΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ

ΙΑΚΩΒΟΣ-ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΤΘΙΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΓΑΠΗ

ΤΡΕΙΣ
ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΦΛΕΓΩΝ

ΛΕΒΒΑΙΟΣ
ΣΙΜΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΘΝΗ

Συμπλήρωσε τις προτάσεις

1. Οι 12 μαθητές του Ιησού ονομάστηκαν και ήταν οι εκλεκτοί του Θεού που διέδιδαν το κήρυγμα Του.
2. Ο Απόστολος Πέτρος, πρώτος και κορυφαίος όλων, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε περιοχές όπως και Ρώμη.
3. Ο Απόστολος Ανδρέας, αδερφός του Πέτρου, θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας
4. Ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε το και τρεις καθολικές επιστολές.
5. Ο Απόστολος Ματθίας πήρε τη θέση του προδότη και κήρυξε το Ευαγγέλιο στην

Πρόταση της εβδομάδας

Βίντεο στο YouTube:
«Οι Άγιοι Απόστολοι - Ακούστε παιδιά!»
Από το κανάλι «Catéchisme - Métropole Grec-Orthodoxe de France»

Είπε κάποτε...

ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως πρέπει αν προσέχουμε. Να μην δεχόμαστε να μας κάνουν όλα τα χατίρια, ότι θέλουμε. Αλλά να εξετάζουμε αν είναι ωφέλιμο και σωστό για την ψυχή μας. Γιατί αυτή η ασυδοσία μας οδηγεί στο να γεννούνται πολλά άσχημα στην ψυχή μας και στην ζωή μας.