

Από τον φωτογραφικό μας φακό...



Σεβαστοί γονείς,

Ο Άγιος Πορφύριος μας υπενθυμίζει πώς η αληθινή αγάπη φαινεται στη σιωπηλή προσφορά και την ταπεινή προσευχή. Η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας είναι να τους δείξουμε πώς να αγαπούν βαθιά, να συγχωρούν και να βλέπουν σε κάθε άνθρωπο το φως του θεού. Ας γίνουμε το παράδειγμα που θα οδηγήσει τα παιδιά μας σε μια ζωή γεμάτη αληθινή πίστη και ειρήνη.



Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Ανδρέου Σκάλας Ωρωπού,
Τ.Κ. 19015, ΤΗΛ. 22950 32 386, 694 60 95 085, www.agios-andreas.gr

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΡΟΠΟΥ Κ' ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Κατηχητικές Συντροφιές



Κατηχητική
περίοδος
2024-2025

Συνάντηση
1ης ΔΕΚ.

Αριθμός
Φύλλου
09/24

Οι συναντήσεις
πραγματοποιούνται
Κάθε Κυριακή
11:00-12:00
(μετά το πέρας της
Θ. Λετονυγίας)

Βρες μας εδώ



Οι Άγιοι του Τόπου μας!
Κοντά στους Άγιους - Κοντά στον Χριστό



Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιοι Ιωάννης της Εύβοιας. Ο κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαγκατάρης μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια και αναγκάστηκε να εργαστεί από μικρή ηλικία για να βοηθήσει την οικογένειά του. Από νωρίς, ένωσε το χρήμα πνευματική κλήση και, σε ηλικία 12 ετών, εγκατέλειψε τα έγκομα για να γίνει μοναχός στο Άγιο Όρος. Ήκει εκπαιδεύτηκε με αιροσιών στη μοναχική ζωή, και σε ηλικία 14 ετών έγινε μοναχός με το ονόμα Νικήτας. Αφοσιωμένος στις πνευματικές ασκήσεις, απέκτησε ιδιαίτερα χαρίσματα, όπως το διαριτήριο χάρισμα. Αργότερα, λόγω ασθενείας, αναγκάστηκε να φύγει από το Άγιο Όρος και επέστρεψε στην Εύβοια. Το 1926 χειροτονήθηκε λεπράς με το ονόμα Πορφύριος.

Λίγο πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέληξε στην Πολυκλινική Αθηνών, όπου διακόπτησε για 33 χρόνια. Στο πλευρό του ασθενή και πονημένου ανθρώπου, ο Άγιος έγινε γνωστός για την αγάπη και στοργή του προς όλους, ανεξαρτήτως θρησκείας ή κοινωνικής τάξης.

Η εντατική προσευχή τήνταν κεντρικό στο χέρι της ζωής του, την οποία θεωρούσε πρηγή χαράς και πνευματική ένωσης με όλους. Με τα χαρόπατά του, ίβλεπε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, θεραπεύοντας ανθρώπους και προσφέροντάς τους ελπίδα και παρηγορία. Το 1979 ίδρυσε μοναστήρι στο Μήλο, ονόμετο που υπολογίστηκε ως "πνευματικό εργαστήριο" για ψυχές. Πάρα την ασθενεία του, συνέχισε να βοηθά τους πιστούς μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1991. Το 2013, ο Άγιος Πορφύριος ανακριθήκε επίσημα άγιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και η μνήμη του τιμάται στις 2 Δεκεμβρίου.

Β. Παράκλητος

Ο όρος παράκλητος ερμηνεύεται παρηγορήτης. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί τον άνθρωπο που αγνοείται εναντίον της αμαρτίας, προσπαθώντας να τηρήσει τις εντολές του Χριστού στην ζωή του. Ο αγνώστας αυτός είναι ο παράκλητος, γιατί η μάχη είναι εναντίον των πονηρών πνευμάτων. Γι' αυτό, το Άγιο Πνεύμα είναι παράκλητος, παρηγορήτης. Πολλά σύνομάτα έχουν δοθεί στο Άγιο Πνεύμα. «Ενα από αυτά, που δείχνει και το άρρωπο που επιτελεί στην Εκκλησία, αλλά και στην ζωή των ανθρώπων, είναι και το ονόμα «Παράκλητος». Με αυτήν την λέξη ο Ίως ο Χριστός χαρακτηρίζει το Άγιο Πνεύμα, όταν έλεγε προς του Μαθητές Του λίγο προ του Πάθους: «εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμιν, ινα μένι μεθ' υμιν εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας» (Ιω. 14, 16-17). Και λίγο πιο κάτω το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται από τον Χριστό, Παράκλητος, που θα διδάξει τους Μαθητές και θα τους υπενθυμίσει όλα όσα τους είπε ο Ίως κατά τη διάρκεια της ζωής Του. «Θε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον ο πέμψει ο πατέρης εν τω ονομάτι μου, καίνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα και επίσον υμίν» (Ιω. 14, 25). Έχοντας την θεβαύτητα διότι το Άγιο Πνεύμα είναι Παράκλητος, προσευχόμαστε σε Αυτό: «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας». Το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται από τον Χριστό Παράκλητος, αλλά ταυτόχρονα λέγεται ότι είναι ο «άλλος Παράκλητος». Είναι ο άλλος Παράκλητος, γιατί και ο Χριστός είναι Παράκλητος που παρηγορεί τους ανθρώπους. Έτσι, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι οι δύο Παράκλητοι στον κόσμο. Βέβαια, και ο θεός Πατέρης είναι ο παρακάλων τους ανθρώπους, αφού ο παράκλητος, η παρηγορία, είναι κοινή ενέργεια των Τριάδικου θεού.



Γνώριζες ότι...



Γνώριζες ότι ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης οραματίστηκε και ίδρυσε το μοναστήρι στο Μήλεσι Αττικής, επιθυμώντας να δημιουργήσει έναν χώρο προσευχής και πνευματικής καλλιέργειας για όλους τους ανθρώπους.

Από το 1979, παρά την ταλαιπωρημένη υγεία του, εργάστηκε με αφοσίωση για να φέρει σε πέρας αυτό το άραμα. Ο Άγιος οραματίστηκε ένα μοναστήρι που θα λειτουργούσε ως "εργαστήριο αγλασμού", όπου οι ψυχές θα βρίσκουν παρηγορά, αγάπη και ενότητα με τον Θεό. Παρόλο που η υγεία του συνέχισε να επιδεινώνεται, ο Άγιος Πορφύριος δεν σταμάτησε να δέχεται επισκέπτες από κάθε μέρος, προσφέροντας λόγια στήριξης, ελπίδας και πνευματικής καθοδήγησης. Η ίδρυση του μοναστηριού στο Μήλεσι ολοκληρώθηκε με πολλές δυσκολίες, όμως σήμερα αποτελεί πνευματική κληρονομιά και χώρο προσκυνήματος, όπου οι πιστοί τιμούν τη μνήμη του Αγίου και διδάσκονται από το παράδειγμά του.

'Ορα για δράση!

Αντιστοίχηση!

- | | |
|---------------|--|
| 1. Πορφύριος | A. Το Άγιο Πνεύμα που παρηγορεί και διδάσκει |
| 2. Παράκλητος | B. Η αρετή που έδειχνε σε όλους ο Άγιος Πορφύριος |
| 3. Προσευχή | C. Ο τόπος όπου ζεκίνησε τη μοναχική του ζωή |
| 4. Άγιον Όρος | D. Η καθημερινή συνομιλία με τον Θεό που έδινε δύναμη στον Άγιο |
| 5. Αγάπη | E. Ο Άγιος που υπηρέτησε τους πονημένους στην Πολυκλινική Αθηνών |
| 6. Ιερέας | F. Ο ρόλος που ανέλαβε ο Άγιος Πορφύριος στην Εκκλησία |

1 - ... | 2 - ... | 3 - ... | 4 - ... | 5 - ... | 6 - ...

Πρόταση
της εβδομάδας

Μπορείτε να δείτε στο YouTube την ανηψιά του Αγίου Πορφυρίου να μιλά για τον ίδιο αναζητώντας: "Η ανηψιά του Αγίου Πορφυρίου Γερόντισσα Φεβρωνία μιλά για πρώτη φορά για τον διορατικό Γέροντα".

Γνώριζες ότι

Ο μοναχός Χερουβέιμ, σε ηλικία μόλις 18 χρόνων, θρέθηκε στο Αγίο Όρος, ενώ στα 22 του χρόνια, λόγω ασθένειας, επέτρεψε στον Πειραιά, όπου και εμπνεύστηκε την ίδρυση μοναστηριού για να θυμάται τα χρόνια του στον Άθω.

Η ιερά Μονή Παρακλήτου, που ίδρυθηκε από τον ίδιο το 1963 στο Μετόχι της Σκάλας Θρωπού, υπήρξε αρχικά μετόχι της μονής του Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους και μόλις το 1978 αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές μοναστικό κέντρο.

Η Μονή έχει εξελιχτεί σε μοναστικό κέντρο με πλούσια εκδότική δραστηριότητα με περισσότερες από 70 εκδόσεις βιβλίων και φυλλαδίων. Μέσα στην κρίση, έχει μοιράσει δωρεάν περισσότερα από 5 εκατομμύρια πατερικά φυλλάδια σε σύγχρονη γλώσσα.

Εκαποντάδες χιλιάδες φυλλάδια της Μονής έχουν μεταφραστεί και αποσταλεί δωρεάν σε δάσφορες χώρες όπως η Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία και Σερβία, πρωθωντας το έργο της Ορθοδοξίας.

Η ιερά Μονή Παρακλήτου παραμένει, σύμφωνα με την αγιορείτικη παράδοση, άβατη στις γυναίκες και είναι αφιερωμένη στο Αγίο Πνεύμα, που η Εκκλησία τιμά τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή.

Ζωγραφίζουμε



Ένα θαυμαστό χειρονός!

"Πριν κοιμηθεί ο Γέροντας έκανε το τελευταίο για μας θαύμα. Η δεύτερη κόρη μας καθυστερούσε πολύ να μιλήσει, φαινόταν σαν να μην θέλει. Μας απασχολούσε και το είπαμε στον Γέροντα καλοκαίρι του 1991, λίγο πριν φύγει οριστικά για το Άγιον Όρος. Την κρατούσα έγώ και του την έδωσα να την ευλογήσει. Του είπα και το πρόβλημα. Μου λέει: "Τι να φταίει, πού να οφείλεται;". Έγώ το είχα εντοπίσει και του είπα:

"Όταν ήταν μωρό της φέρθηκα απότομα. Έκλαιγε ασταμάτητα και δεν άντεξα και της φέρθηκα απότομα".

Της έπιασε το κεφαλάκι, την σταύρωσε και μου είπε: "Να μην της ζαναφερθείτε έτσι, να είστε μαλακοί και να την αγαπάτε γιατί θα το ζαναπάθει". Μετά από αυτήν την συνάντηση και σε πολύ λίγο διάστημα το παιδί άρχισε να μιλάει φυσιολογικά.



Είπε
κάποτε...

"Το σημαντικό στη ζωή δεν είναι πού στεκόμαστε, αλλά προ ποια κατεύθυνση κινούμαστε. Για να φτάσουμε στο λιμάνι τ' ουρανού πρέπει καμιά φορά να πλέοντες με ευνοϊκό άνεμο και κάποτε ενάντια στον άνεμο. Δεν πρέπει όμως ποτέ να μας παρασύρει, απλά, το ρεύμα ή να μας κρατάει η άγκυρα."

Ολίβερ Χολμς, Αμερικανός συγγραφέας (1809-1894)